

Op 3 februari kreeg ik een uitnodiging van het Odensehuis om een middagje muziekbeoefening bij te wonen op 5 februari.

Omdat ik erg geïnteresseerd ben in muziek ging ik vanzelfsprekend op die dag naar het Odensehuis. Ongeveer 20 mensen waren daar aanwezig om de instructies voor muziek maken op voornamelijk ritme-instrumenten op te volgen en opdrachten uit te voeren.

Melodieherkenning en speelmogelijkheden werden op uitstekende wijze uitgelegd.

Na enige oefening kwam er een enthousiaste kring van muzikmakers in actie.

Het resultaat van deze middag was goed, de stemming prima. Ik zou nu zeggen: graag een vervolg op deze geslaagde middag.

Bas.