



Het Odensehuis is een ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen en hun familie en vrienden. Het concept is heel eenvoudig. Een zorgindicatie is niet nodig en inschrijven hoeft ook niet.

Wij vinden het belangrijk dat onze bezoekers zich vrij en veilig voelen. Even geen zorgen of problemen. Je kunt er jezelf zijn; je hoeft niet de hele tijd 'je best te doen'; je telt weer mee.

Mensen komen naar het Odensehuis voor afleiding en ontspanning, gezellig koffie drinken en andere mensen ontmoeten. Vaste bezoekers bespreken met elkaar wat fijn zou zijn om te doen.

Samen met vrijwilligers worden wisselende activiteiten georganiseerd: Een spel, samen koken, wandelen, muziek maken, voorlezen uit eigen werk, een expositie organiseren, creatieve activiteiten of een uitstapje maken.

U bent van harte welkom om binnen te lopen voor een kennismaking. Een aantal mensen zijn u voorgegaan en zijn heel erg blij dat ze deze stap hebben gezet. Ze komen nu met veel plezier regelmatig naar het Odensehuis.

Je loopt er zo even binnen!

Openingstijden:

Dinsdag:	10.00 uur – 16.00 uur
Woensdag:	10.00 uur – 16.00 uur
Vrijdag:	10.00 uur – 16.00 uur
Zondagmorgen	10.30 uur – 12.30 uur

Adres

Pablo Picassoplein 86 in Vlissingen,
t.o.v. de Brede School.

Kosten

Koffie en thee	vrije inloop	vrijwillige bijdrage
Contributie 1 x per week		€ 7,50 p.p.
Contributie 2 of meer x per week		€ 10,00 p.p.
Lunch		€ 3,- p.p.

Informatie op te vragen bij:

Ineke Riemens of Grietje Jeronimus, coördinatoren van het
Odensehuis Walcheren

Tel: 06 – 81092418

E-mail: info@odensehuiszeeland.nl